

# Naturens dag - en dag for børn og barnlige sjæle

14.09.14



Vi mødtes søndag morgen, og fik uddelt t-shirts og bøllehatte, så man kunne se, vi var værter. Der kom mange besøgende og selvfølgelig gode kollegaer - her er Jakob sammen med Niels 😊



En af de populære aktiviteter var bueskydning. Vi sørgede for kyndig vejledning - det stod Elisabeth, David og Casper for. Casper viser her, hvordan man sender pilen afsted i fuld fart.



Kamilla var bagemester og havde travlt med at styre bagningen. Der var mange sultne maver 😊



# Naturens dag - en dag for børn og barnlige sjæle

14.09.14



Vi havde også en sansebane, hvilket var en stor udfordring, for man ved aldrig med sikkerhed, hvad der er i poserne - man måtte ikke se, så det foregik med bind for øjnene. Adrrr.



Er det en pind eller en slange? Skovbunden er fuld af liv - kan du finde den kvækkende fyr?



Der var gang i O-løbet - her studerer mor og søn kortet over grunden. Andre valgte at nyde en kop kaffe i godt selskab - vi fik besøg af Niels fætter, som havde medbragt sin hund.



# Naturens dag - en dag for børn og barnlige sjæle

14.09.14



Der var lang kø ved pusterøret - det gjalt om at ramme balloner, harer eller plet på målskiven. Børn og barnlige sjæle dystede ivrigt mod hinanden.



Vi havde desuden en stand ved søbredden, hvor vandovervågere fra Naturstyrelsen holdt til. De kunne fortælle om livet i Esrum Sø og om søens tilstand. Der var mulighed for at studere de små dyr på tæt hold i et mikroskop.

Skovskolen havde også mange besøgende - der blev talt godt 3.000 mennesker i alt. Så mon ikke vi gentager arrangementet igen til næste år i samarbejde med Skovskolen ☺